

רה"מ י. רבין: הם יגידו: אתם תלכו ואנחנו נדאג לעניינים.

אלוף ע. דיין: הם לא מודאגים מהדברים הללו.

רה"מ י. רבין: אבל אני מודאג...

אלוף ע. דיין:

כן, אבל המנוף שלנו. אנחנו לא נאשר להם את פריסת-הקשר. נבדוק את הקווים ונגיד להם: עכשיו אתם כן יכולים ולא יכולים. אנחנו נביא את המפקדים לחפיפה, לפני כן והם יצטרפו למפקדים שלנו; השוטרים ירוכזו במחנות הרלבנטיים. אנחנו נפקח על ההצטיידות שלהם, לפני קבלת האחריות, לדברים מסוג כזה. אני אומר שזה זמן מינימלי. האם זה זמן שניתן לעמוד בו? - לדעתי, כן. יכול להיות מצב שנרצה לעמוד בכך.

אחר כך יש את החפיפות, הכנות מקדימות לשיעורין וביצוע. אני ממליץ שנתכונן לפי חלופה A, בגלל החשד שלי, שאין משמעות רבה כל-כך למילה "תקופת מבחן". כי אינני רואה קריטריונים שזה ייכשל ואנחנו נגיד: O.K., חוזרים בנו מהכל. התקופה הראשונה תהיה קשה במילא ואינני בטוח שכדאי לנו להגדיר לעצמנו, שאנחנו מתכוונים לחזור בנו בענין הזה. אני חושב שזה אי-רברסבילי, אחרי שחתמנו על ההסכם. אינני חושב שנוכל באמת להעמיד אותם למבחן, גם אם זה יהיה חודש, או ארבעים וחמישה יום. אינני רואה אילו קריטריונים יעמדו למבחן כאן. תהיה זו תקופה קשה, בהתחלה ולכן, אני חושב שצריך ללכת לפי חלופה A, וכאשר זה יגיע - נרצה את תפוח-האדמה החם הזה להעביר כמה שאפשר מהר יותר.

אלוף מ. וילנאי:

קודם-כל, התגובות בשטח. כבר היום אני די מופתע שאנחנו עדיין שולטים במה שקורה שם. כי אין להם סיבה להישמע לנו היום. השטח הולך ומתחמם כל הזמן, כפי שראינו ביום ששי. דבר שהיה פעם חריג - היום זה כבר לא כך והייתי אומר שכמעט התרגלנו לזה. אנחנו בתחושה, שברגע שהתאריך מוגדר - לא משהו עמום, אלא מדובר על 30 ו-4 במאי ויודעים שזה התאריך - לפי תחושתי תהיה שם חגיגה אחת גדולה, קודם-כל, בהתפרצות ראשונית של שמחה, שנצטרך לחיות אתה, כי אין טעם לנסות לדכא אותה בכלל. אבל מיד לאחר מכן, נצטרך להחזיר את השליטה ביד קשה והמשמעות תהיה - תיגבור מאסיבי של כוחות, תיגבור גס בחמשים אחוז מכפי שיש שם היום. וכן, עוצרים נרחבים, עד למצב של עוצר כולל. אני מאזכיר שבתקופת מלחמת המפרץ היינו חודש וחצי בעוצר וזה לא דבר שניתן לעשותו עכשיו, באווירה שונה ועל רקע שונה לחלוטין.

כי אז כל מי שרוצה לבוא אתנו חשבון וכל מי שרוצה להוכיח שהוא השולט בשטח וכל תחילת תפיסת עמדות פנימיות שלהם - אנחנו נהיה המטרה. וזו תהיה תקופה בלתי-נסבלת ובעייתית. והיעד שלנו לקצר אותה ככל שנוכל. אני אומר במלים פשוטות: אנחנו יודעים לעשות את זה מיום שני עד יום חמישי. הם לא יודעים ולכן, הם המיגבלה ולא אנחנו. כי פיקוד-דרום מוכן להתחיל ביום שני ולסיים ביום חמישי ואני מדבר על תכנית מפורטת, שאנחנו יודעים איך לעשות זאת עם קו-פעילות מדויקת. אבל ברור לי שהם לא ערוכים לזה.

צריך להגיע למינימום הנדרש, כפי שהם מבינים אותו, בפירוש כך ואז לא תהיה פריסה עם רדיו ועם קשת כמו שהם ירצו לעתיד, או כמו שאנחנו היינו. זה מובן מאליו. למעשה, תקופת-המבחן היא ללא סיכוי ואין מה לעסוק בזה בכלל. אני חושב שהמלים כאן מיותרות ועוזי גם כן התייחס לזה. כי החמא"ס יעשה ריכוז מאמץ כזה, שלא נעמוד בפניו. אמנם נעמוד, אבל עם הרבה נפגעים שלנו וניצול "הון" בשטח. והדבר הזה בעצמו יהרוג כבר את העניין ואסור בכלל להתחיל עם זה, כי נדמה לי שזה יהיה נזק בלתי-הפיך והרבה יותר עמוק מכפי שזה נשמע.

לכן, ההמלצה שלנו לעשות זאת בזמן הקצר ככל שניתן, שבו הם מוכנים לעשות את זה. בשיחות הם אומרים: תלכו מכאן. אבל אני לא מתייחס לזה ברצינות וגם הם לא מתייחסים לזה ברצינות, כי הם עדיין לא מבינים את משמעות הדבר. לכן, אני חסיד של כל פעולה מוקדמת שאפשר לעשותה, לצורך העניין, מהשבוע הבא - של סיורים, של הכרה ושל הבנה שלהם. הגילגול מדרום לצפון מאפשר להם לרכז את הכוחות בצד המצרי ולהתחיל להעביר אותם לכל מקום שהם תופסים אותו; להביא לשם כוח וכך להמשיך צפונה. גילגול מצפון עושה את זה לבעייתי מאוד, כי צריך להכניס אותם מראש לגיזרה הצפונית,

לתת להם מקום וזה פשוט עושה את הענין בלתי ניתן לביצוע וזה מיותר.

לכן, כדי לסכם, אני אומר כך: יש לעשות זאת קצר ככל שניתן ולא אנחנו הבעיה. אנחנו יכולים לגלגל זאת בארבעה ימים. זה יהיה עם תיגבור-כוח ועם עוצר, עם הרבה תמונות שיכולות להיות לא-סימפטיות ונהיה עם לא פחות מאלף וארבע מאות ערוצי-תקשורת, כפי שהיינו בדצמבר וגם את זה צריך לזכור. וזו עוד סיבה לעשות זאת קצר עד כמה שניתן ומדרום לצפון, ללא שום נושא של תקופת-מבחן. אלה הדברים בקצרה.

י. פרי:

אני ממשיך באותו קו של מתן, גם לגבי הערכת-המצב. אני הייתי עושה כל מה שניתן על-מנת שחלק מהחפיפות וכיוצא בזה נעשה בצורה הדרגתית ומתי שהם רוצים - להתחיל את כל הסיפור מדרום לצפון, לפי הקו הזה. וכן, מבחינתנו לעשות את זה תחת הכותרת של עזה תחילה, מבלי להפריז. לפי דעתי, ביריחו הבעיה תהיה פשוטה יותר.

באיזה שהוא מקום צריך לעבוד אתם על אותם פרמטרים; לסכם אתם מראש על הפרמטרים שלגביהם נרצה, שהם יעבדו בשטח כל עוד אנחנו נמצאים שם, כמו בנושא קציני-הקישור, או משרדי-הקישור. ברגע שזה יתחיל לתפקד נכון - אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו בחוץ, לפי אותה פריסה שתכננו. זו דעתי.

אלוף א. שחק:

אני לא בטוח שהפלסטינים יודעים מה הם רוצים, או לפחות עד עכשיו שמעתי מהם כל-מיני דברים. להערכתך, הם לא יודעים, בין היתר, כי אלה המתכננים את זה - הם אנשים שלא מכירים כל-כך את השטח, לא מכירים את המציאות בשטח. צריך לזכור, שהם לא היו עדיין במתקנים, שהם צריכים לבצע מהם את הפעילות. עדיין אין להם שום דבר ביד ולכן הם ביקשו, בשבוע שעבר ואנחנו הסכמנו לכך בעקרון, לקיים סיורים בעיקר בעזה, מהשבוע, השבוע הבא וניתן להם את זה. הכוונה לסיורי מפקדים. ושוב, אינני יודע מה זה "מפקדים קונקרטיים", כי אני לא ממנה אותם. הרי אפשר להחליף שם מפקדים בכל שבועיים...

מדובר בסיורים בשטח, לצורך לימוד השטח על-ידי אנשים, שלדעתם - הם יהיו המפקדים שם. מאותה סיבה הם רוצים גם להכניס לשטח את הגרעין גם בעזה וגם ביריחו (ונדבר על כך אחר-כך), שיקבל חלקים של השליטה באנשים שלהם שנמצאים היום בשטח. הם מתחילים לקרב את האנשים למצרים ויש שניים שמונו לניהול המו"מ מול המצרים, בדיוק לגבי מה שדיבר כאן מתן, דחלאן ועוד אחד, שצריכים לעשות את המו"מ עם מצרים, בענין ריכוז הכוח הפלסטיני בסיני, לקראת הכנסתו פנימה. ואמנם, הם הולכים לדבר עם המצרים בזמן הקרוב.

לכן, המבחן נראה לי כדבר לא-אמתי. כי גם אם יהיה - לפני שנתנו להם את השליטה - איננו יכולים לומר שהם לא הצליחו. זה דבר שלא יעמוד בשום ביקורת, אפילו לא שלנו כלפי עצמנו וברור לי לגמרי, שהתקופה הראשונה - יש סיכוי שתהיה לא קלה. גורמי-האופוזיציה שלהם יבחנו אותם וגם אותנו. חלק מהם יתקפו אותנו כדי לבחון אותם וחלק אולי אפילו יתקפו אותם ישירות. לכן, יש לנו ענין ונדמה לי שאין כאן דעה אחרת בכלל, לעשות את זה בלוח-זמנים הכי קצר שאפשר, אבל בצורה מסודרת. אנחנו סיכמנו אתם גם שבשום מקום לא יהיה ואקום. זאת אומרת, שמחנה שנפנה והם לא יקבלו אותו - ייבזז מיד ויושמד תוך כמה שעות. כי הפליטים וכל האחרים פשוט ייכנסו ויקחו מה שרק יוכלו.

רה"מ י. רבין: וכי אינני מכיר את זה אצלנו? ... (צחוק)

אלוף א. שחק:

לכן אמרנו, שכל מחנה כזה אנחנו נותנים להם ויום לפני כן נביא גרעין של אנשים, שישמרו על הדברים וננסה לעשות זאת בצורה המסודרת ביותר האפשרית.

רה"מ י. רבין:

וכי אינני יודע מה קורה בבניה החדשה, שלא אוישה כי אין קונים לדירות? מה קרה באופקים ובבאר-שבע?...

סודי ביותר - לנמען בלבד

עמוד 7 מתוך 24
עותק 1 מתוך 1

אלוף א. שחק:

לוחות-הזמנים: חלופה לפי בסיס ושוב, אם זה יהיה שבועיים, שלושה או ארבעה שבועות - מבחינתנו, כמה קצר יותר - טוב יותר. נדבר אתם ונראה מה הם רוצים. נדמה לי שגם להם זה הדבר הנוח ביותר, בסופו של דבר.

אלוף ע. דיין:

אני רוצה לומר כמה מלים לגבי הטקטיקה. את דעתי לגבי החלופה - אמרתי. אני חושב שמולם - אנחנו צריכים, קודם-כל לשאול אותם - איך הם רואים את זה. צריך להסביר להם שזה יעבור בצורה שאנחנו נמצא לנכון ושאנחנו רוצים לראות את התכנית - -

רה"מ י. רבין:

אם אתה שואל אותם: "מה דעתכם" ואחר-כך אתה אומר: "אנחנו נעשה את זה בצורה שנראית לנו" - אז עדיף להגיד להם מה הצורה שנראית לנו.

אלוף ע. דיין:

לא, לא. זו הנקודה כאן. אני חושב שלא צריך להסביר להם כרגע בדיוק - איך אנחנו רוצים את זה.

רה"מ י. רבין: איך אנחנו רואים את שלבי-הפינוי - למה אי-אפשר להסביר להם?

אלוף ע. דיין:

אני חושב שזה לא יהיה נכון לעשות זאת כרגע. כי ברגע שאתה מבקש מהם שיציגו איך הם רואים את זה - -

רה"מ י. רבין:

ומה יהיה אחר-כך?
אם הם יציגו לך: "תוך שלושה ימים לכו הביתה"...

אלוף ע. דיין:

לא, לא. זה נושא למשא-ומתן ולא אחרת. כל ענין הנסיגה - זה דבר שבסופו נכתב במו"מ. זה לא דבר שמובן מאליו איך הוא מתבצע.

רה"מ י. רבין:

ברור. טקטיקת המו"מ היא מישנית. את זה אתם תעשו ולא בהכרח זה צריך להיות כאן. אם כי אני מודה, שמצד אחד - להגיד להם: תגידו מה שאתם רוצים, אבל תדעו, שאנחנו נקבע - -

אלוף ע. דיין: דיברנו אתם כבר על כך. זה לא דבר חדש.

רה"מ י. רבין:

בסדר. אני מציע שקודם נדבר על הענין - מול שלושת האלטרנטיבות ואחר-כך על טקטיקת המו"מ.

אלוף ע. דיין:

אגע כאן בנקודה אחת בלבד: לדעתי, יש יתרון גדול בזה שאנחנו לא נסביר כלפי-חוץ, כלומר: בתוך הארץ וכו' - איך אנחנו מתכוונים לעשות את הדברים בשלב הזה, אלא להשאיר זאת לשלבים של סיום המו"מ. זה מה שאני רוצה לומר כאן עתה.

רה"מ י. רבין:

ראה, או שהנושא עולה, או לאו. אני לא מודאג מהארץ. מה שמדאיג אותי זו התוצאה שתהיה בפועל, בשטח. זה מה שיכול להדאיג. אם זה לוקח X או Y זמן - אתה מביע ביקורת וזה לא מענין אותי. אני רוצה להיות משוכנע, שאנחנו עושים את זה בצורה הנכונה ביותר, לגופם של דברים. כי בשבילי המבחן זה לא שלושים יום, שעזה נפרדת מיריחו. אשר ללוח-הזמנים - קראתי היום את המברק של רוטשילד, כמה סאיב עריקאת רואה זמן נדרש להכנת הבחירות. לפני אפריל או מאי הוא עדיין לא רואה שהוועדות שלהם תסיימנה את עבודתן... זה הרבה זמן.

א. סביר: הוא רוצה להבטיח את תוצאות הבחירות...

רה"מ י. רבין: בוודאי שכך...
לכן, בשבילי המבחן זה עזה בכללותה, ולא קטע של עזה ולא במושגים של שלושים יום, כאשר בשלב הראשון זה בוודאי לא יהיה סימפטי. הבעיה היא - איך מבטיחים העברה שתתן לנו את הבטחון לישובים ולצירי-התנועה, שבהם הישראלים נעים. זו הבעיה.

אלוף ע. דיין: ההעברה כאן היא לא הקריטית, כי הכל כאן אצלך.

רה"מ י. רבין: מה זה "אצלי"?

אלוף ע. דיין: הפטרולים הם שלך.

רה"מ י. רבין: אבל אלה פטרולים משולבים.
מדובר כאן ביכולת להגיע להדברות עם הפטרולים שלהם, מרכזי-תיאום וכל הדברים הללו - זה לא דבר שנוצר יש ואין, צ'יק-צ'ק. אלה הדברים שצריכים לקבוע לנו. מה ההכנות הפיסיות שלנו וכו'. אינני רוצה לדבר על חשמל, מים וכו', שזה - או שגומרים או שלא גומרים. אני גם כן בעד אפשרות א'.

א. סביר:

אני רוצה להעלות כאן עוד נקודה אחת. בהשפעה די ניכרת שלנו - התורמות לא נותנות אגורה אחת, כרגע, עד שלא יהיה הסכם. וזאת כאשר, בעצם, מימון המשטרה, לפחות ממה שידוע לנו בקשר עם האמריקאים שמבצעים את זה - הרגע מתחיל מהדאד-ליין של ההסכם עצמו, כולל מימוש הכספים הראשוניים של זה. אני חושב שבגדול, המדיניות הזאת נכונה. צריכה להיות שאלה מבחינת ההערכות שלהם, במידה ויש קטעים של ההסכמים שהם מוכנים כבר, כלומר: אם יש קטע מוקדם יותר לגבי מוסדות כלכליים, או לגבי משטרה.

רה"מ י. רבין:

לגבי מוסדות תיאום. אם גומרים את מוסדות-התיאום המשטרתיים ויש מיקומים לפריסת המשטרה - אני חושב שלפחות לצרכי-המשטרה והערכות-המשטרה - כדאי שיהיה להם כסף.

אלוף א. שחק:

מיקומים יהיו קודם, בכל מקרה, גם מאולתרים, כלומר: נסביר להם את מה אנחנו מעבירים להם וגם ניתן להם. דיברנו על כך בפעם הקודמת וציננו שלושה מקומות: אחד באזור עזה, אחד באזור המרכז ואחד באזור רפיח, כאשר הכוונה להכניס לשם אילו שהם גרעינים של המשטרה. אינני אומר כרגע מתי, אבל מאותו רגע שההסכם יהיה לקראת חתימה - ניתן להם להכניס אנשים למקומות הללו.

רה"מ י. רבין:

בסדר.
לפי דעתי, זה יצור אפשרות של סיוע, כמו רכב למשטרה, שהאמריקאים הבטיחו להם. בכל הדברים הללו - לא אכפת לי שזה יהיה אחרי שיהיו הסיכומים הללו.

נדמה לי שזה השלד. אם יידרשו לזה פחות כמה ימים, או יותר - על זה אתם תשבו אתם. בעקרון, זה סדר ברור ונכון ובשלב מסויים - החפיפה שהיא גם ביריחו וגם בעזה - היא צריכה להעביר את השלטון בצורה מסודרת, אבל עד כמה שאפשר מהר יותר.

רה"מ י. רבין:

הנושא הבא - Safe passage .
אני מבקש להבין את המושג לפי פירוש ה-D.O.P. .

י. זינגר:

ה-D.O.P. אומר, שיהיו הסדרים ל-Safe passage ולא Free passage. אני חושב שכאשר מדברים על Safe passage - הכוונה לכלל האוכלוסיה. זאת אומרת שלא מדובר בחלק מהאוכלוסיה אלא לכללה. אבל אילו סידורים, מה אנחנו נעשה - אם נדרוש מהם תעודות כאלה או אחרות, או תנאים מוקדמים כדי לבצע את ה-Safe passage - כל זה, לפי ה-D.O.P., היה נתון למו"מ.