

סודי ביותר

פגישה עם המזכיר ב-2.9 בשעה 1200 בצהריים

השיחה התקיימה ב-4 עיניים ונשמכה שעה ורבע.

א. לבנון

פתחתי בהבעת דאגתנו למצב בלבנון ומהמשך ההדרדרות. ציינתי שהסורים מכניסים תגבורת וכן החלו להזיז טילי סאם אנטי אויריים. שאלתי אם קיבלו תגובות לפניותיהם. המזכיר אמר שטרם קיבלו תגובות לפניותיהם לדמשק וכמו כן הפעילו את סעודיה אך טרם שמעו מה הפעלה. האינדיקציות שהם מקבלים, כולל החומר המודיעיני, מצביע אמנם שהסורים קידמו כמה סוללות סאם לתוך לבנון ליד הגבול הסורי אך הערכתם שהדבר נעשה כדי להבטיח יכולת פעולה אוירית שלהם במקרה של הסלמה במצב שתביא לפעולה ישראלית. האינדיקציות שלהם מראות שבשלב זה אין כוונת הסורים להסלים המצב ולהכריע את הנוצרים. הערכתם היא שהסכנה עלולה לקרות לאחר הפסגה ולא לקראתה או בזמן קיומה. אין ספק שיהיה צורך לדון בנושא זה בפסגה. עד אז מקווה המזכיר שיהיו בידינו תשובות מדמשק וכן מה עשתה סעודיה. לדעתו סעודיה היא גורם מרכזי היכול להשפיע. מחומר מודיעיני מסתבר להם שאין הסורים מתכוונים עכשיו להכריע המצב,

אלא . TO KEEP THE LID ON

ב. הפסגה

המזכיר אמר שלאחר ההתייעצויות אתמול עם הנשיא הוא חושב שיכול להתחלק אתי בהתרשמויות הבאות :

1. הנשיא טען שהאופציות שהוגשו לו ע"י מחמ"ד ו- NSC לגבי

המינימום והמקסימום הניתנים להשגה אינן משביעות רצונו.

לדעתו יש להתור להישגים יותר רחבים ומשמעותיים.

THE PRESIDENT SAID THAT THE SUGGESTIONS THAT WERE BROUGHT BEFORE HIM ARE NOT BOLD ENOUGH AND ARE SETTING THE GOALS TOO LOW.

הנשיא רואה בפסגה UNIQUE OPPORTUNITY שלא היתה

בעבר וקרוב לודאי לא תחזור בעתיד והוא רוצה להציב את המשימות

במישור גבוה יותר, מפני שהוא מאמין שזו הזדמנות נדירה להשיג

התקדמות ממשית REAL PROGRESS שיהיה BOLD AND FAR-REACHING

כאשר שאלתי את המזכיר למה מתכוון הנשיא בדבריו אלה אמר המזכיר :

THE PRESIDENT WOULD LIKE TO SEE ISRAEL AND EGYPT CONCLUDING PEACE TREATY WITH EACH OTHER, AND TO GET AS FAR AS POSSIBLE TOWARDS THIS GOAL.

הנשיא סבור שיהיה קשה ביותר, אם לא בלתי אפשרי, לשרי החוץ ולשרי ההגנה להשיג הישגים ממשיים כלשהם, אם לא ניתן יהיה להשיג אומם במעמד זה בקמפ דייויד. לכן הנשיא איננו מאמין שאפשר להסתפק בקביעת לוח זמנים להמשך המו"מ כתוצאה מדיוני הפסגה מפני שהדבר לא מעשי ולא יתן שום דבר כי כאמור דבר לא יושג ע"י פגישות בדרג נמוך יותר אם לא יושג עם ה- PRINCIPLES בקמפ דייויד. הדבר נכון במיוחד לגבי הצד המצרי כאשר כל מו"מ שמועבר לדרגים נמוכים יותר מסדאת אינו יכול לתת תוצאות.

2. הנשיא מקווה שכל אחד מהצדדים יהיה מוכן לשים את רגליו בנעליו של הצד השני. דהיינו שכל מנהיג ישתדל להבין מה המינימום הדרוש לצד השני, כדי לאפשר את המשך התהליך, הן מבחינת שיקולי הבטחון והן מבחינת השיקולים הפוליטיים.

3. בשביל להשיג זאת אין להם ספק שיהיה צורך להגיע ל- FRAMEWORK OF PRINCIPLES ואחר כך ללכת גם מעבר

לזה, דהיינו להגיע להבנה לגבי

HOW WILL THE WEST BANK LOOK LIKE? WHAT SORT OF MODIFICATIONS SHOULD BE MADE IN P.M. BEGIN'S PEACE PLAN AND HOW WILL THE PLAN LOOK?

